

In deze krant...

TONNIS BOS, HOOFDREDACTEUR

In het stuk “Van de voorzitter” lezen we wanneer de sloper de sloopkogel door het oude wijkcentrum haalt. Eindelijk lijkt het zover te zijn. Een spannende ontwikkeling.

De wijkvereniging heeft een nieuw bestuurslid. We maken kennis met Esther Heij in de rubriek “Wie is...?”

Ook nu weer een stukje geschiedenis over een havezate in Drenthe door Hans Simonis. Deze keer De Oldengaerde.

Michiel Bollebakker is de vrijwilliger, die in “helpende handen” geïnterviewd is door Peter Bron. Er is aandacht voor de dierenbescherming.

Elise Alkema had een bijzondere ontmoeting en schrijft erover in haar column.

In de vorige wijkkrant maakten we kennis met de nieuwe organisatie Angelslo Academy. In deze krant stellen de medewerkers zich voor.

En ook nu weer een overzicht van de activiteiten in het Wijkcentrum in de Kop van Zuid. Een aantal activiteiten is uitgelicht.

Januari is vaak een rustige maand na al de kerstactiviteiten. Misschien een mooie tijd om de puzzel op te lossen en in te sturen. Ik wens u veel plezier met de nieuwe wijkkrant.



Voor vragen of opmerkingen over deze wijkkrant kunt u mij bereiken per telefoon **0591 - 622 578** of via tonnis.bos@wijkcentrumangelslo.nl

Van de voorzitter

Als deze wijkkrant in de bus valt, hebben we de feestdagen alweer achter de rug. Hopelijk waren die dagen voor jullie ook echt feestelijk en zijn er veel contacten geweest met familieleden, vrienden, club- en wijkgenoten.

JAN DE BOER, VOORZITTER WIJKVERENIGING

Ook met elkaar lekker eten en drinken is belangrijk. Al moet je dat lekkere eten vaak ook wel weer bezuren en moet er daarna weer gelijnd worden.

Maar het gaat erom dat je je tijdens deze vrije dagen even kon bezinnen en nog eens rustig kon nadenken over alle gebeurtenissen in het afgelopen jaar. En natuurlijk over wat dit nieuwe jaar zal brengen. Het zal voor iedereen verschillend zijn, maar belangrijk is dat je weer met frisse moed dat nieuwe jaar ingaat. Ook is het van belang dat je, als je het even moeilijk hebt, kunt terugvallen op je naasten en/of wijkgenoten. Vanuit het bestuur wensen wij een ieder dan ook het allerbeste toe. Wij willen er het komende jaar alles aan doen om te zorgen dat jullie met plezier in de wijk leven en wonen. De 'naober-gedachte' staat bij ons erg hoog in het vaandel, elkaar bijstaan waar het nodig is. Hiermee kun je ook vereenzaming helpen verminderen.

De medewerkers van het Wijkcentrum hebben zich ook dit jaar volledig ingezet in de tijdelijke locatie 'Kop van Zuid'. Het was ook voor hen echt wennen om de wijkbewoners op deze nieuwe locatie te ontvangen en het naar de zin te maken. Namens het bestuur: dank voor jullie inzet.

Algemene Ledenvergadering op 17 oktober 2024

Wij hebben weer een redelijk bezochte Algemene Ledenvergadering gehad. Naast de algemene agendapunten kwam ook het nieuw opgezette initiatief Angelslo Academy aan de orde. Binnen dit project kunnen kinderen en jongeren actief werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en gestimuleerd worden om hun talenten te ontwikkelen. Projectmanager Eyup Yücesan heeft tijdens deze bijeenkomst op een plezierige manier uitleg gegeven.

Na de pauze nam Rien Middelburg ons mee in Onze tuinen door de jaren heen. Hij vertelde op inspirerende wijze hoe de trend van de tuinen bij de woningen zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld. Verder wees hij erop dat het belangrijk was dat de tuinen niet te veel 'versteend' worden. De natuur in onze tuinen moet een kans krijgen. Dat is goed voor de biodiversiteit.

Stand van zaken nieuwbouw

De kogel is eindelijk door de kerk. Er kan na veel vertragingen gelukkig gestart worden met de sloop van het oude wijkcentrum. Direct in het begin van januari start de sloper. De sloop zal een paar maanden in beslag nemen en de verwachting is dat in mei de werkelijke bouw van start zal gaan. De aanvang van het slopen krijgt nog een feestelijk tintje. In de media zal hier ook aandacht aan worden besteed.

Rest ons nog jullie een goed en gezond Nieuwjaar te wensen.

Voor vragen of opmerkingen over onze wijkvereniging kunt u mij bereiken per telefoon:
0591 - 622 578 of via jan.deboer@wijkcentrumangelslo.nl



Penningmeester gevraagd voor Wijkcentrum Angelslo

Het bestuur van Wijkcentrum Angelslo vraagt een nieuwe penningmeester. Na 7 jaar lid te zijn geweest van het bestuur vindt de huidige penningmeester het welletjes. Wel regelt hij nog de financiën rond de nieuwbouw.

Het bestuur regelt ook de zaken rond de Wijkvereniging, tevens Overlegorgaan naar de gemeente. De Wijkvereniging heeft een eigen penningmeester.

Het gaat dus alleen om het penningmeesterschap van het Wijkcentrum. De penningmeester wordt bijgestaan door de bedrijfsleider van het Wijkcentrum. Daarnaast is er een administratiekantoor dat de boekhouding verzorgt.

Wat zijn de belangrijkste taken:

- Het bijwonen van de maandelijkse bestuursvergaderingen, meestal overdag
- De maandelijkse overzichten van het administratiekantoor toelichten op de vergadering
- Het maken van de jaarlijkse begroting voor de gemeente
- Het aanvragen van de jaarlijkse subsidie bij de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. de Boer, voorzitter (06 50 51 42 30) of T.H. Bos, secretaris (06 40 65 54 42).

Wie komt ons bestuur versterken?

Succesvolle Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Angelslo

Op woensdagavond 17 oktober vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Wijkvereniging Angelslo plaats. Met circa 25 geïnteresseerden in de zaal was er een betrokken opkomst van wijkbewoners. De avond bood een gevarieerd programma waarin informatie, inspiratie en interactie centraal stonden.

De voorzitter opende de vergadering met een terugblik op het afgelopen jaar. Daarna werd er uitgebreid aandacht besteed aan een nieuw initiatief: de Angelslo Academy. Dat wordt een veilige plek waar jongeren kunnen samenkomen en hun talenten ontwikkelen: leren en groeien. Ze doen dat middels een mix van sport, educatie en werken zo aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Het hoogtepunt van de avond was een lezing over “Tuinen in Angelslo door de jaren heen” door Rien Middelburg. Het publiek werd meegenomen op een boeiende reis door de geschiedenis van het tuinontwerp, van traditionele siertuinen tot moderne, klimaatbestendige ontwerpen. De aanwezigen kregen ook praktische tips om hun eigen tuin duurzamer en aantrekkelijker te maken.

De sfeer was enthousiast en de bewoners gingen geïnspireerd naar huis. De wijkvereniging kijkt tevreden terug op een geslaagde bijeenkomst en ziet met vertrouwen uit naar de verdere plannen voor Angelslo.

De vergeten ramp

Zoekend op internet naar iets heel anders, viel mijn oog op een artikel onder de titel 'De vergeten ramp'. O ja, dacht ik meteen, natuurlijk, de watersnoodramp van 1953.

HANS SIMONIS, REDACTIE

Oudere lezers zullen het zich nog wel herinneren: een ongewoon zware noordwesterstorm, samen met springtij, zorgde er op 31 januari 1953 voor, dat op meer dan 150 plaatsen dijken doorbraken, waardoor grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant onder water kwamen te staan. Meer dan 4000 huizen werden verwoest, er vielen bijna 2000 doden en het aantal verdrinken dieren was vrijwel niet te tellen. En hoewel ik er best al het één en ander vanaf wist, er oude zwart-wit filmbeelden van had gezien, wilde ik het artikel toch even lezen. Maar het bleek eigenlijk over een andere ramp te gaan. Ook een watersnoodramp, maar dan van veel langer geleden.

Op 4 en 5 februari 1825 (dit jaar dus precies 200 jaar geleden) had een vrijwel gelijke ramp plaats. Ook die keer door een combinatie van springtij en een zeer zware noordwesterstorm, werd een vernietigende watermassa het land opgestuwd. Nu niet vanuit de Noordzee, maar vanuit de toen nog bestaande Zuiderzee (tegenwoordig: IJsselmeer). De dijken langs de Zuiderzee, de IJssel en het Zwarte Water braken als gevolg van die extreme stormvloed, en ook ditmaal bleek het één van de grootste natuurrampen van de eeuw te zijn. Duizenden boerderijen werden vernietigd, hele veestapels kwamen om en uiteraard waren er ook weer veel doden te betreuren.

Om ervoor te zorgen dat deze ramp geen 'vergeten ramp' wordt (wat het eigenlijk al een beetje is) willen cultuurhistorici bij de herdenking ervan praten over klimaat- en waterbeheersing. Natuurlijk doen ze dat op een veel modernere manier dan over de ramp van 1953. Er leven uiteraard geen ooggetuigen meer, er bestaan geen filmbeelden van, zelfs niet in zwart-wit. Dus wordt het een vijfdelige podcast-serie die in februari van dit jaar op alle podcast-platforms zal verschijnen.

Twee van dit soort grote rampen in tweehonderd jaar. Maar eh ... had ik niet al eens gehoord over nóg een enorme stormvloed in Nederland? Nou ja, als ik toch op internet zit ... effe googelen.

En ja hoor: Nederland heeft al veel vaker met dergelijke ernstige natuurverschijnselen te maken gehad. Tussen het jaar 838 en heden zijn er maar liefst vijftig, ja zeker: vijftig (!) stormvloeden geweest, waarbij vele duizenden mensen om het leven zijn gekomen. Het bekendst van al die overstromingen uit het verleden is misschien wel de St. Elisabeths-vloed van 1421.

Gelukkig leveren dergelijke natuurrampen ook nog wel eens een aardig verhaal op. Zo zijn er twee verhalen van 'gebeurtenissen' tijdens die St. Elisabeths-vloed, die ik u niet wil onthouden.

In het Noord-Hollandse dorpje Petten hadden de bewoners tijdens de watersnood hun heil gezocht in het enige stenen gebouw van het dorp, de kerk. Maar het kerkje stortte toch in en alle mensen verdrinken. Volgens de legende werden de weggespoelde kerkschatten kort daarna teruggevonden in het nabijgelegen Bergen. Daarbij was ook het kistje waarin de hosties werden bewaard. Het zeewater dat met de hosties in aanraking was gekomen, werd in een schaal gegoten en was een half jaar later verdampt ... tot rood stof. Dat moest, volgens de gelovigen, het bloed van Christus zijn. Het dubbele wonder: het terugvinden van de kerkschatten en de openbaring van het Heilig Bloed, wordt in Bergen nog regelmatig (als 'Het mirakel van Bergen') herdacht met een stille omgang.

Ook onlosmakelijk verbonden met de St. Elisabeths-vloed is het volksverhaal over het kind dat bij de dijk (in wat nu Kinderdijk heet) in een rieten wiegje zou zijn aangespoeld. Na de storm, toen de overlevenden weer naar buiten durfden, zagen ze langs de dijk een wiegje drijven, waaruit het gehuil van een kind kwam. Het dobberende mandje werd in evenwicht gehouden door een kat die, door telkens heen en weer te springen, ervoor zorgde dat het wiegje niet omsloeg. De 'Kat van Kinderdijk' is dan ook vele malen vereeuwigd in schilderijen en in gevelstenen. En zelfs in een beeldhouwwerk dat in de buurt van Kinderdijk altijd in het water ligt.



Wie is.....?

Vijf mensen vormen het bestuur van Wijkcentrum Angelslo en ook van de Wijkvereniging. Wie zijn zij? In deze krant maken we kennis met Esther Heij.

TONNIS BOS, REDACTIE

Wat was voor jou de drijfveer om lid te worden van het bestuur van de Wijkvereniging?

In een gesprek met Rita Oude Nijeweme, de gebiedscoördinator voor Angelslo, vertelde ik dat ik wat ideeën had over het nieuwe wijkcentrum. Het lijkt mij namelijk goed om de ruimte tussen de sporthal, de moskeeën en de parkeerplaats, meer actief te betrekken bij het winkelcentrum. Zo kan Angelslo, buiten het winkelen om, een sociale ontmoetingsplek worden om in je eigen wijk 's avonds buitenshuis te kunnen eten of 's ochtends koffie te drinken op een gezellig terras. Picknickplaatsen op het grasveld achter de moskeeën, zodat ouders mee kunnen als hun kinderen daar spelen, zou ook een goede zaak zijn. En blijkbaar ben ik niet de enige die zo denkt, gezien de wijkkrant van juni 2024 met het artikel "Ga effe zitte!". Door Rita Oude Nijeweme werd ik toen gewezen op de vraag naar een bestuurslid voor de wijkvereniging.

Welke kwaliteiten breng jij in?

Ik ben een enthousiast en creatief mens en zie mijzelf als een verbinder.

Wat is volgens jou de belangrijkste functie van de Wijkvereniging?

Ik zie als belangrijkste functie het leggen van verbinding. Verbinding zoeken, verbinding leggen met wijkbewoners onderling en met de gemeente om plannen te realiseren die een grotere verbinding tussen mensen/culturen en de leefomgeving mogelijk maken.

Hoe lang woon je nu in Emmen? Hoe ben je er terecht gekomen?

Ik woon sinds 6 januari 2023 in Emmen. Familietoestanden brachten mij hier naartoe.

Wat vind je van de wijk Angelslo?

Ik vind het hier erg leuk: de wijk is multicultureel, heeft veel groen, met zelfs bomen in de tuinen. Ik ging met open vizier naar Emmen. Ik kwam uit een vrijwel witte omgeving met veel water en belandde hier in een bosrijke, multiculturele wijk. Het bevalt erg goed. Angelslo is een prachtige wijk, overal groen, het bos aan de rand van de wijk. En wat opviel is, dat men elkaar groet en zomaar een praatje maakt. Dan voel je je toch gelijk thuis?

Kun je iets over jezelf vertellen?

Ik ben op mijn 7de vanuit Hilversum in midden Drenthe komen wonen. Na de middelbare school gaan studeren in Amsterdam en na mijn afstuderen in 1982 als oefentherapeut-mensendieck gaan werken in ziekenhuizen (afdelingen neurologie en neurochirurgie). Later, in een eigen praktijk, heb ik me gericht op pre- en postnatale zwangerschaps-begeleiding en op kinderen met houdingsafwijkingen. Tussendoor een klein uitstapje gemaakt naar Noorwegen, maar sinds 2011 weer terug in Nederland.

Wat zijn jouw dromen voor het leven?

Ik hoop dat ik nog lang gezond mag blijven en in deze wijk kan blijven wonen. En kan genieten wat het leven mij nog gaat brengen. Inmiddels ben ik oma van 4 kleinkinderen.

Wat zijn jouw dromen voor de wijk Angelslo?

Ik hoop dat Angelslo een mooie evenwichtige wijk blijft/wordt, waar zowel oud als jong een fijne woonomgeving kan vinden. Gezien de leeftijd van de mensen om mij heen gaat de wijk enorm verjongen. Ik hoop dat er ook voor de oudere mensen een goede doorstroming kan plaatsvinden en dat er eventueel 'knarrenhofjes' of kleinschalige woonprojecten voor ouderen binnen de wijk komen. En dat men het groen in de wijk zo goed mogelijk weet te benutten, eventueel met moestuinprojecten, kruidentuinen en picknickplaatsen voor jong en oud.



Ken uw wijk - Oldengaerde/ Oldenhave



Oldengaerde

Oldengaerde is één van de vier havezaten, die ooit in of bij Dwingeloo hebben gestaan. Als landgoed was Oldengaerde al voor 1420 in het bezit van de adellijke familie Van Echten, maar het huis werd door Reynolt van Echten omstreeks die tijd gebouwd. Oldengaerde zou gedurende 240 jaar bewoond worden door leden van deze familie. In 1660 kreeg een schoonzoon van de laatste Van Echten Oldengaerde in zijn bezit. Deze Van Dongen

vervulde diverse bestuurlijke functies in Drenthe; hij had onder meer een functie in de Etstoel (lang het hoogste rechtscollege in Drenthe) en hij was gedeputeerde van Drenthe.

In 1713 erfde zijn jongste zoon Cornelis het bezit van Oldengaerde. Die liet de havezate in 1717 ingrijpend verbouwen. Bij het huis werd een park aangelegd naar voorbeeld van de tuin van het kasteel in het Franse Versailles.

Oldengaerde wisselde in de jaren erna nogal eens van eigenaar. Eén van hen was een hoogleraar in de plantkunde, hij verrijkte het landgoed met veel plantensoorten, waaronder een krentenboompje, dat hij uit Canada had gehaald. De bekende krentenbossen bij Dwingeloo danken hieraan hun ontstaan.

In december 2013 werd het landgoed Oldengaerde door de vier kleindochters van de laatste eigenaar overgedragen aan de Stichting Het Drentse Landschap, welke stichting het ingrijpend liet verbouwen, maar waarbij waardevolle elementen gelukkig bewaard zijn gebleven, zoals stucplafonds, schouwen en deuromlijstingen. De voorgevel is daardoor nog altijd versierd met guirlandes en jaarstenen.

Oldenhave

Oldenhave was ooit een havezate in de 'heerlijkheid' Ruinen. Het is niet precies bekend wanneer de havezate gebouwd is, maar in ieder geval bestond Oldenhave al vóór 1380. Het huis diende als woonplaats van de heren van Ruinen, die het versterkten tot een klein kasteel. Oldenhave was namelijk strategisch gelegen aan zowel de weg van Steenwijk naar Coevorden als aan de weg van Meppel naar Groningen. Misschien daardoor was Oldenhave tijdens de Tachtigjarige Oorlog meerdere malen het doelwit van belegeringen.

De heren van Ruinen probeerden tijdens deze periode een zelfstandige positie te verwerven, los van het bestuur van Drenthe. Maar na meer dan 50 jaar procederen met veel tegenstrijdige uitspraken bepaalden de Staten-Generaal in 1654, dat de heerlijkheid Ruinen deel uitmaakte van de Landschap Drenthe. Dat betekende dat de toenmalige eigenaar van Oldenhave, Hendrik Willem Munster van Bernsaw, werd opgenomen in de Ridderschap van Drenthe. In 1668 werd hij gekozen tot drost van Drenthe, de eerste drost die de Drenten zelf mochten benoemen.



In de 18e eeuw werd de havezate enkele malen verkocht en stond het huis lange tijd leeg. In 1766 werd de heerlijkheid Ruinen met de bijbehorende goederen verkocht aan de Landschap Drenthe. Er werd nog wel groot onderhoud aan het huis gepleegd, maar pogingen om een huurder te vinden leden schipbreuk. De laatste eigenaar/bewoner was de burgemeester van Ruinen. Hij liet het huis in 1816 veilen en ging ergens anders wonen. Bij de veiling was als voorwaarde gesteld dat de koper het huis diende af te breken.

En dat gebeurde dan ook ... helaas!

Parkinson Café Emmen is er al 10 jaar

Eind oktober vorig jaar werd in een bijeenkomst in de Schans in Emmerhout stilgestaan bij het feit dat het Parkinson Café in Emmen 10 jaar bestaat. Om daar wat meer over te weten te komen sprak ik met Christa Cats-Thole, vrijwilligster bij dat Parkinson Café en ervaringsdeskundige, omdat zij zelf al tien jaar Parkinson heeft.

PETER BRON, REDACTIE

Het initiatief voor het starten van het Parkinson Café, zo vertelt Christa, kwam van Francis Lohues en Lizzy Meijers, die beroepsmatig met mensen met Parkinson te maken kregen. De bedoeling was een informatiepunt op te zetten en daar is twee jaar aan gewerkt voordat de eerste bijeenkomst plaatsvond in de Marke in Angelslo. Door omstandigheden moest worden uitgekeken naar een andere locatie. Zorggroep Tangenborgh bood uitkomst door zaalruimte, koffie en thee voor de bijeenkomsten van het Parkinson Café gratis aan te bieden in de Schans in Emmerhout.

Het café wordt gerund door vrijwilligers, met financiële ondersteuning uit donaties en door de Parkinson Vereniging. Jaarlijks worden 6 bijeenkomsten georganiseerd voor mensen met Parkinson, hun mantelzorgers en hulpverleners. De toegang is gratis en laagdrempelig. Elke bijeenkomst heeft een thema dat ontstaat uit wensen van de bezoekers en/of landelijke ontwikkelingen. Naast het uitwisselen van kennis en tips is er ruimte voor contact met lotgenoten. De bijeenkomsten worden goed bezocht en dat levert veel voldoening op, geeft Christa aan.

Zij maakt in het gesprek duidelijk dat Parkinson niet alleen oude mensen overkomt. 10% van de mensen met Parkinson is onder de 40. In Nederland was de jongste patiënt 13 jaar oud. Voor mensen die Parkinson hebben en jonger zijn dan 50 jaar organiseert het Parkinson café aparte bijeenkomsten. Wereldwijd worden deze mensen 'Yoppers' (Young Onset Parkinson) genoemd. Dat is gedaan omdat mensen op deze leeftijd door hun werk- en leefomstandigheden andere vragen hebben dan ouderen.

De ziekte van Parkinson is een probleem in de hersenen. Er zijn klachten die je kunt zien, zoals moeite met schrijven, trillende handen, meer of minder emoties tonen en veranderende gezichtsuitdrukking. Andere klachten zie je niet aan de buitenkant zoals verdrietig voelen, slaapproblemen en vermoeidheid, moeite met naar de wc gaan, veel/vaak plassen, meer tijd nodig

hebben om iets te zeggen, concentratieproblemen, moeite met plannen.

De klachten beginnen vaak klein en worden steeds groter, weet Christa uit ervaring. De ziekte van Parkinson gaat niet over. Dat maakt het dagelijkse leven steeds moeilijker, niet alleen voor deze patiënten, maar ook voor hun familie en vrienden.

Veel informatie is natuurlijk te vinden op internet. Voor een diagnose en het voorschrijven van medicijnen is de neuroloog de aangewezen persoon. De Parkinsonverpleegkundige kun je raadplegen voor de juiste informatie, voorlichting en verwijzing naar andere disciplines.

Kijk op <https://www.parkinson-vereniging.nl/parkinson-cafe-emmen> voor informatie over het Parkinson Café in Emmen en de Yoppers.

Het team van het Parkinson Café hoopt dit jaar de volgende thema's aan de orde te stellen: mantelzorg en de mantelzorgmakelaar, Parkinson en seksualiteit, Parkinsonisme, Parkinson en beweging (dansen, boksen, wandelen), afasie (problemen met taal) en apathie (lusteloosheid).



Indruk van de jubileumbijeenkomst

LEKKER VIES!

Op de vorige Wijkkrant kregen we een paar aardige reacties. Hartelijk dank daarvoor! De meeste reacties kwamen op het verhaal onder de kop 'Ajakke ... slakke'.

HANS SIMONIS, REDACTIE

Een paar lezers schreven dat ze slakken ook best lekker vinden, anderen dat ze nóóóóit van hun leven slakken zouden eten. En die laatsten vervolgden dan vaak met de kreet: "Weet je wat ook heel smerig is?" en dan volgde een opsomming van de meest vreselijke dingen die ze ooit eens hadden gegeten. Of misschien waar ze alleen maar over hadden gehoord? Meestal kwam het erop neer dat een gerecht gewoon niet goed was klaargemaakt, dat er een vreemd smaakje aan zat of dat er iets te veel van een bepaald kruid in zat. (Ik weet bijvoorbeeld dat één van mijn schoonzoons, zelf chef-kok, nooit iets zal eten waar koriander in zit.) Uiteraard kregen we ook de bekende verhalen over de dooie muis in het brood en de sigarettenpeuk in een fles melk. Maar het (merkw)aardigste verhaal kregen we van mijnheer S. uit B. (hij wil liever niet met zijn volledige naam in de krant).

Voor zijn werk bij een helaas niet meer bestaande Nederlandse vliegtuigfabriek moest hij nogal veel reizen naar verre landen als India, Japan en China. Tijdens een reis naar China werd meneer S. (omdat hij de macht had de Chinezen aan een heleboel werk en dus aan dollars te helpen) door de Chinese gastheren met veel ontzag behandeld. Zo werd hij onder meer uitgenodigd voor een diner in een heel sjiek restaurant.

Na een aantal kleine voorgerechten die meneer S. voortreffelijk smaakten, kwam het hoofdgerecht op tafel. En dat was letterlijk een 'HOOFD'gerecht ... een hele schaapskop!

En of dat nog niet erg genoeg was legde de opper-Chinees met zijn eetstokjes het aller-lekkerste stukje van die schaapskop op het bord van zijn Nederlandse gast... een OOG!

Nou ging meneer S. nooit op reis zonder zich terdege voor te bereiden en hij wist dus wel het één en ander van de cultuur en van de zeden en gewoonten in China.

Daarom pakte hij met zijn eetstokjes het schapenoog weer op (een hele prestatie op zich met zo'n glibberig ding) en legde het met een keurige buiging op het bord van de tweede-in-rang van het Chinese gezelschap.

Die kreeg een kleur van blijdschap over dat grote eerbewijs, hij had daardoor plotseling veel meer 'gezicht' (aanzien) gekregen bij zijn collega's ... en meneer S. had zijn eigen gezicht gered.

Maar ja, een schaap heeft twee ogen!

Zonder zich om welk protocol dan ook te bekommeren boog meneer S. zich over de schaal, pulkte (met enige moeite, gaf hij zelf toe) het tweede oog uit de schaapskop en legde dat op het bord van de opper-Chinees. Die was nu niet meer minder dan zijn tweede-in-rang, hij had een zo mogelijk nog groter eerbewijs ontvangen van de Nederlandse gast en beide heren deden zich met smaak tegoed aan deze zonderlinge lekkernij.

"Ik kon geen kwaad meer bij ze doen" schreef meneer S. "Maar ..." voegde hij nog aan zijn verhaal toe, "als ik ooit weer naar zo'n land moet, zeg ik dat ik vegetariër ben!".

*Denk niet te min over de moed van Fransen:
Zij waren degenen die ontdekten dat slakken eetbaar zijn.*

DOUG LARSON, JOURNALIST

Nederlanders in het buitenland

Mensen die mij een beetje kennen, weten het: als ik ergens een hekel aan heb, dan zijn het Nederlanders die in het buitenland zo nodig moeten laten weten ... dat ze Nederlanders zijn. En dat vaak niet op de leukste manier.

HANS SIMONIS, REDACTIE

Hoewel ze er in eigen land niet over zouden denken om in bikini-topje en een (te) korte short een kerk binnen te gaan (of een restaurant, of zelfs maar een supermarkt), lijkt het wel of ze zich in landen als Frankrijk, Spanje en Italië van alles kunnen veroorloven.

Ik weet het, beste lezer, ik ben ouderwets, maar ik ben één van die types die zelfs bij dertig graden nog een lange broek aantrekt wanneer hij naar de supermarkt gaat en die z'n zonnebril nog afneemt wanneer hij met iemand praat.

En over praten gesproken: ook het hard en overduidelijk Nederlands met elkaar praten terwijl je in het buitenland bent ('Ze verstaan me hier toch niet!') stoort mij. Alsof iedereen moest weten dat een Nederlandse 'dame' op zoek was naar de haar zo vertrouwde bintjes of eigenheimers, hoorden we haar dwars door een Hongaarse winkel heel hard en duidelijk roepen tegen haar echtgenoot - die waarschijnlijk bij de goedkope drank of de bladen met blote dames stond - "Kees, heb jij gesien waar de aorepele legge?"

Maar denkt u nou niet dat het alleen een bepaald soort mensen is dat zich op die manier gedraagt. Nee, ook mensen 'met een hete aardappel in de keel' kunnen er soms wat van.

Toen mijn vrouw en ik een flink aantal jaren geleden, terugkomend uit het Zuiden, in een klein Frans dorp een restaurant binnen gingen, hoorden we al bij de deur dat er nog meer Nederlanders zaten. We hadden even de neiging om weer weg te gaan, maar we wisten inmiddels - het was zo'n beetje onze vaste pleisterplaats op weg naar huis - dat dit het enige restaurant van het dorp was. Dus ...

We zochten een vrij tafeltje, vroegen aan een vriendelijke Franse mevrouw om de kaart en om een flesje wijn en we merkten dat ze moeite had om ons te verstaan. Ze was niet doof of zo, maar van de weeromstuit waren wij heel zachtjes gaan praten.

Terwijl we wat dronken en wachtten op wat we besteld hadden, ging het gesprek aan een ander tafeltje voor iedereen verstaanbaar door. Een mannenstem kwam - in het Nederlands! - luid en duidelijk over het geroezemoes van de Fransen heen. En niet alleen dat hij hárd praatte was goed te horen, maar daardoor ook waaróver hij praatte ...

O, die meneer was zóó'n geweldige liefhebber van cultúúú!!

Voortdurend moest zijn tafeldame (maar dus ook alle andere gasten in het restaurant!) horen welke boeken hij onlangs had gelezen, welke toneelstukken en films hij wel had gezien, welke 'magnifieke gebouwen' en 'bijzónder belangwékkende tentóonstellingen' hij tijdens zijn verblijf in Frankrijk had bezocht.

"O", riep hij op een bepaald moment, "ik hóu zo van deze streek!"

En na nog een hapje van zijn gebakken aardappeltjes te hebben genomen, voegde hij er op bijna juichende toon aan toe: "En ze kóóóken hier zo heerlijk!"

Het jaar daarop was het restaurant opgeheven.



Er zijn van die dagen dat je er even uit moet. Warm aankleden en hoppatee naar buiten. Het liefst wandel ik in stilte, hoewel ik een inspirerende podcast ook kan waarderen. Of bellen met een vriendin. Maar vandaag loop ik alleen als ik haar in de gaten krijg. Een stukje voor me uit loopt een vrouw van middelbare leeftijd. Klein van stuk, maar toch straalt ze iets krachtigs uit. Ze loopt niet in één rechte lijn, maar lijkt eerder zwalkend haar weg te gaan. Bij elke beweging lijkt het of ze valt, maar net voordat dat gebeurt, stuurt haar lichaam de andere helft aan. Is ze dronken? Of zou er iets anders zijn?

Ik heb gehoord van mensen die op straat een beroerte of hersenbloeding kregen en zulk vreemd gedrag vertoonden dat mensen doorliepen omdat ze het niet konden duiden. En ook ik vraag me af wat er speelt.

Ze wandelt in een niet al te hoog tempo wat mij de gelegenheid geeft om dichterbij te komen en het even aan te zien. Na kort twijfelen spreek ik haar aan. 'Gaat het mevrouw?'

Ze stopt en kijkt me vragend aan.

'U loopt wat wiebelig en ik vroeg me af of het ging?'

Ze lacht. 'Dat komt omdat ik Parkinson heb, daarom loop ik zo.'

Beschaamd mompel ik een excuus.

'Nee, ik ben juist blij dat je het vraagt.'

We raken in gesprek en ik leer iets over haar leven met deze ziekte. Ze vertelt me over een jubileum van het Parkinsons café dat ooit in Angelslo begon. Als redactielid van de wijkkrant ruik ik een verhaal en vraag haar of we een stukje hierover mogen plaatsen. Wanneer ze ook nog vertelt dat ze van dichten houdt, ben ik helemaal blij. We wisselen gegevens uit met de belofte om samen te kijken welke bijdrage zij kan leveren.

Na haar gedag gezegd te hebben, loop ik verder en verwonder me over deze bijzondere ontmoeting. Je ziet een mens en oordeelt. Je praat met een mens en je beeld verandert. De dichtende kleinkinderen van deze mevrouw begrepen dit al goed: als je iets niet begrijpt, stel vragen:

*Mijn oma loopt wat moeilijk met haar ene been
maar wandelt elke dag
ze gaat overal nog heen
en doet alles wat kan en mag.*

Column

ELISE ALKEMA, REDACTIE

Angelslo Academy Court

Het sportveld in het sportpark van Angelslo, naast de OBS-basisschool, wordt vervangen door een hoogwaardig voetbalcourt. Het huidige veld, dat een trekpleister is voor de hele wijk en daarbuiten, verkeerde door intensief gebruik in een slechte en onveilige staat. Een nieuw voetbalcourt was dus echt noodzakelijk. We verwachten dat er straks nog meer mensen met veel plezier op het voetbalcourt gaan spelen.

Wat gaat er precies gebeuren?

In week 49 zijn we al begonnen met de aanleg van het nieuwe sportveld. Het oude veld wordt verwijderd en er komt een nieuw veld van een hoge kwaliteit kunstgras. Ook komt er een omheining om het veld heen. Dat is veiliger om op te spelen.

Nieuwe naam: Angelslo Academy Court

Het nieuwe veld is belangrijk voor de wijk en heeft daarom een mooie naam gekregen: de Angelslo Academy Court. De verwachting is dat iedereen eind januari het Angelslo Academy Court kan gebruiken.

Feestelijke opening

Zo'n mooi nieuw voetbalcourt moet natuurlijk gevierd worden. Het team en de betrokken jongeren van Angelslo Academy gaan samen een feestelijke opening organiseren. De exacte datum hiervan maken zij binnenkort bekend.

Voor de wijk en nu van de wijk

De vernieuwing van het sportveld is een mooie ontwikkeling voor de wijk Angelslo, iets wat de wijk verdient en wat van iedereen is. Dankzij het Programma Angelslo en de inzet van Angelslo Academy kunnen jong en oud genieten van een kwalitatief hoogwaardig veld. We kijken ernaar uit om samen met de wijk het nieuwe sportplezier te vieren!

Helpende handen

In de wijkkrant besteden we aandacht aan het werk van vrijwilligers. Het woordenboek van Van Dale zegt over vrijwillig en vrijwilliger het volgende: vrij-wil-lig: uit eigen beweging, niet gedwongen; vrij-wil-li-ger: iemand die zich vrijwillig meldt voor iets Maar wat betekent het in de dagelijkse praktijk? Daarvoor laten we graag een vrijwillig(st)er aan het woord.

PETER BRON, REDACTIE

Kun je iets over jezelf vertellen? Wie ben je, wat doe je?

Mijn naam is Michiel Bollebakker, 34 jaar, wonend in de Arve en sinds kort op zoek naar een nieuwe baan.

Wat voor vrijwilligerswerk doe je? Hoe lang doe je dat al?

Naast het zelf collecteren voor de Dierenbescherming, regel ik dat iedere collectant een collectebus en een straat of wijkje krijgt, zo dat wij niet 2x bij mensen aan de deur komen. Het collecteren doe ik al 8 jaar en de collectebussen uitdelen doe ik nu zo'n 4 jaar.

Hoe ben je ertoe gekomen om vrijwilligerswerk te gaan doen?

Helaas kunnen dieren niet altijd voor zichzelf zorgen. Daarom ben ik gaan collecteren zodat ze dat ene steuntje kunnen krijgen dat ze soms nodig hebben. De Dierenambulance rijdt dan wel met vrijwilligers, maar helaas kosten de bus en de verzorging geld. En dan is het toch prachtig als een egel is opgelapt en weer vrij kan rond scharrelen. Een tijd geleden kreeg ik plotseling geen collectebus meer. Hierdoor heb ik het uitdelen van de collectebussen ook op mij genomen.

Merk je dat jouw vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd?

Het is een beetje 50/50. Mensen kunnen soms heel onaardig aan de deur doen als je aanbelt. Maar gelukkig zijn er genoeg verstandige mensen in de wijk Angelslo die begrijpen dat ik het niet voor mezelf doe.

Neemt vrijwilligerswerk veel tijd in beslag?

Dit jaar heb ik er wat meer tijd in kunnen steken en heb ik redelijk veel gelopen. Hierdoor heb ik wel een mooi bedrag kunnen ophalen. Maar het is een beetje hoeveel tijd je (er voor) over hebt.

Wat maakt het vrijwilligerswerk zo leuk?

Weten dat je iets goeds doet voor dieren in nood, maakt het voor mij leuk en zeer bevredigend.

Als lezers er over denken om net zulk vrijwilligerswerk te gaan doen, waar kunnen ze dan terecht?

Via de website dierenbescherming.nl kun je je aanmelden als collectant. Ik zal dan een maand voor Dierendag contact met je opnemen. Zodat jij dan ook een straat of meer kunt lopen, afhankelijk van de tijd die je beschikbaar hebt. Want hoewel sommigen zeer weinig tijd hebben, proberen ze daarin toch nog wel een paar euro op te halen.

Ik wil iedereen in Angelslo die heeft gegeven nog bedanken. We kwamen op het mooie bedrag van €705,16 uit. Dat is inclusief de bijdragen via de QR-code die wij tegenwoordig meekrijgen op onze collectebus.



Maak kennis met het team van Angelslo Academy!

Bij Angelslo Academy hebben jongeren een veilige en inspirerende plek om na school deel te nemen aan sportactiviteiten, leefstijl, kunst en cultuur, wat bijdraagt aan hun persoonlijke ontwikkeling. Talentontwikkeling staat hierbij centraal, met daarnaast ondersteuning in huiswerkbegeleiding en een sterke focus op de groei van de jongere, zowel op sociaal, emotioneel als fysiek vlak. Ons team van jeugd-sportwerkers en jeugd-cultuurwerkers staat klaar om het beste uit iedere jongere te halen. Leer alle professionals van Angelslo Academy kennen en neem contact met ons op voor interesse, deelname of meer informatie: angelsloacademy@emmen.nl of 06 11 31 38 73.

Eyup Yücesan, projectleider Angelslo Academy

Eyup (35) is de projectleider van de Angelslo Academy en heeft een grote passie voor sport en dan met name judo.

Elke maandag verzorgt hij met veel enthousiasme de judolessen, wat voor hem het hoogtepunt van de week is. Eyup heeft jarenlange ervaring in de sportbranche en werkte eerder als buurtsportcoach bij de gemeente Emmen.

Voor Eyup is het belangrijk dat jongeren een plek hebben waar ze zichzelf kunnen zijn, gehoord worden en kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Naast judo is hij een echte voetbalfanaat en een trouwe supporter van FC Barcelona.

Luuk Jans (32), jeugdsportwerker Angelslo Academy

Elke maandag geeft Luuk met veel plezier meidenvoetbaltraining en begeleidt hij jongeren bij zaalvoetbal. Met zijn achtergrond in fysieke en mentale coaching weet hij jongeren te inspireren om sterker in hun schoenen te staan.

Luuk vindt het belangrijk dat sport niet alleen plezier brengt, maar ook verbindt en motiveert. Naast voetbal is hij fan van sporten zoals tennis, padel en hardlopen. Wist je dat Luuk vroeger E-sporter was? Hij gaat graag de uitdaging aan met jongeren voor een potje FIFA.

Linde van der Weide (25), jongerenwerker vanuit Sedna en jeugdcultuurwerker bij Angelslo Academy

Linde begon haar carrière als persoonlijk begeleider en groeide door tot jongerencoach. Nu zet ze zich vol passie in voor de jongeren binnen Angelslo Academy. Ze geniet van het begeleiden van activiteiten zoals meidenvoetbal, koken en kickboksen, waar ze jongeren helpt met zelfvertrouwen en persoonlijke groei. Linde weet uit eigen ervaring hoe waardevol het is om een plek te hebben waar je jezelf kunt ontwikkelen. Dat motiveert haar om jongeren te inspireren en te begeleiden in hun weg naar succes. Wist je dat Linde verantwoordelijk is voor de social media-content en de Cinewall room in de Academy heeft ontworpen?

William Jordens (51), jeugdcultuurwerker bij Angelslo Academy

Met een achtergrond in muziek en sociaal werk is William een veelzijdige kracht binnen de Academy. Sinds 1993 is hij actief als producer, dj en labelmanager van twee muzieklabels, en hij stond op grote evenementen zoals Thunderdome en Defqon.1. Daarnaast werkt hij al sinds 2009 in het jongerenwerk, waar hij zijn eigen ervaringen en levenslessen inzet om jongeren te inspireren.

William houdt van activiteiten die verbinden, zoals samen koken en eten, maar ook van dans en muziek. Wist je dat hij ooit samenwerkte met Don Diablo en een diepe band heeft met de gemeente Emmen?

Taoufik Ben Haddou (42), jeugdcultuurwerker bij Angelslo Academy

Taoufik, een geboren en getogen inwoner van Angelslo, heeft meer dan 15 jaar ervaring in jeugdwerk en sociaal-culturele projecten. Hij geeft met veel enthousiasme kickboks-, zaalvoetbal- en schaaklessen, waarin hij jongeren leert over teamwork, discipline en respect.

Taoufik voelt zich sterk verbonden met de wijk en is er trots op jongeren te kunnen inspireren en begeleiden. In zijn vrije tijd werkt hij graag aan auto's, zijn technische hobby.

Sem Langeland (27), jeugdsportwerker bij Angelslo Academy

Sem is een toegewijde jeugdsportwerker bij Angelslo Academy, waar hij zich dagelijks inzet om jongeren te helpen hun creativiteit en talenten te ontwikkelen. Na zijn start als buurtsportcoach bij de gemeente Emmen is hij nu actief binnen de Academy, waar hij jongeren begeleidt in hun persoonlijke groei, talentontwikkeling en creativiteit, bijvoorbeeld in de muziekstudio.

Sem haalt voldoening uit het persoonlijke contact en de gesprekken met de jongeren. Buiten zijn werk is hij een gepassioneerd voetbal- en Formule 1-fan, en sport hij zelf ook graag.

Robert Oosting (35), jeugdsportwerker bij Angelslo Academy

Robert is jeugdsportwerker bij Angelslo Academy en zet zich met hart en ziel in voor de ontwikkeling van jongeren in de wijk. Met zijn achtergrond als shopmanager en mede-eigenaar van teamkleding.nl heeft hij zijn commerciële carrière ingeruild voor zijn ware passie: voetbal.

Naast zijn werk bij de Academy is Robert hoofdtrainer bij vv Drenthina en assistent-trainer van FC Emmen onder 21, waar hij jongeren helpt hun talenten te ontdekken en zich zowel op als buiten het veld te ontwikkelen. In zijn vrije tijd geniet hij van tijd met zijn gezin, een potje voetbal en karten.

Ellen Heijne (40), jeugdcultuurwerker bij Angelslo Academy

Ellen is jeugdcultuurwerker bij Angelslo Academy en heeft een grote passie voor dans en theater. Ze richt zich vooral op het versterken van de meiden in de wijk en organiseert elke dinsdag een meidenavond.

Ellen zet zich in voor de weerbaarheid van de meiden door middel van dans en toneel, waar ze hen helpt om zelfvertrouwen op te bouwen en zichzelf te uiten. Haar werk is een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van de jongeren binnen de Academy.

Quentin Brands (25), jeugdsportwerker bij Angelslo Academy

Quentin (25) is jeugdsport- en cultuurwerker en heeft een grote passie voor sport, met name voetbal. "Het werken met jongeren en het behalen van gezamenlijke successen motiveert mij enorm. Het is geweldig om ze te zien groeien". Naast zijn werk speelt hij zelf bij SVBO en haalt veel energie uit het teamspel. Quentin is gedreven om jongeren te helpen zich te ontwikkelen, zowel in sport als daarbuiten.



Van linksboven naar rechtsboven: Quentin, Sem, Taoufik, Eyup, Luuk
Van linksonder naar rechtsonder: Robert, Ellen, Linde, William

Activiteiten Wijkcentrum Angelslo

Dag	Tijd	Locatie
Maandag		
Naailessen	09.00 - 11.00 uur	Kop van Zuid
Keramiek	09.00 - 11.30 uur	Kop van Zuid
Gym	10.00 - 11.00 uur	Bargermarke
Sjoelen	13.30 - 16.30 uur (B.C.O.)	Kop van Zuid
Country-line dancing	13.00 - 14.00 uur (B.C.O.)	O.B.S. Angelslo
Yoga	18.30 - 19.30 uur	Kop van Zuid
Dinsdag		
Keramiek	09.00 - 11.30 uur	Kop van Zuid
Koersbal	13.30 - 15.30 uur (B.C.O.)	Kop van Zuid
Gym/zitgym	13.00 - 14.00 uur	Bargermarke
Bingo*	19.30 - 22.30 uur	Kop van zuid
*Eerste dinsdag van de maand		
Woensdag		
Keramiek	09.00 - 11.30 uur	Kop van Zuid
Tekenen/schilderen	09.00 - 13:00 uur	Kop van Zuid
Ontmoetingsplek	10.00 - 14.00 uur	Kop van Zuid
Huisvrouwengym	09.15 - 10.15 uur	Bargermarke
Zitgym	10.30 - 11.30 uur	Bargermarke
Klaverjassen	13.00 - 16.00 uur	Bargermarke
Donderdag		
Tekenen/schilderen	09.00 - 11.00 uur	Kop van Zuid
Samen aan tafel**	11.30 - 13.00 uur	Kop van Zuid
Bewegen op muziek	12.45 - 13.45 uur (B.C.O.)	Bargermarke
Gym	15.00 - 16.00 uur	Bargermarke
Soosmiddag BCO***	13.45 - 16.00 uur	Kop van Zuid
**(1x in 2 weken - even weken) (WCA, AHF, BTW, Sedna)		
***(1x in 2 weken - oneven weken)		
Vrijdag		
Tekenen/schilderen	09.00 - 11.00 uur	Kop van Zuid
Yoga	09.30 - 10.30 uur	Kop van Zuid
Ontmoetingsplek	10.00 - 14.00 uur	Kop van Zuid
Kledingmarkt****	10.00 - 14.00 uur	Kop van Zuid
****(laatste vrijdag v.d.maand)		
Maandag t/m vrijdag		
Biljarten	08.30 - 16.00 uur (B.C.O.)	Kop van Zuid

Dag van de ontmoeting vrijdag 14 maart

Wees welkom tussen 10.00-15.00 uur. We gaan er weer een leuke dag van maken. Je kunt gezellig een kop koffie (of thee) komen drinken, creatief bezig zijn of deelnemen aan leuke activiteiten.

Heb je nog een leuke activiteit voor die dag of ben je een echte crea bea, dan horen we dat graag via info@wijkcentrumangelslo.nl of telefonisch 0591 - 622 578.

Invulling van de dag wordt nog bekend gemaakt, houd Facebook Wijkcentrum Angelslo in de gaten.

De Dag van de Ontmoeting vindt plaats in het wijkcentrum Angelslo (tijdelijk gevestigd in de Kop van Zuid).



Paasstukje maken

Voor de mensen die het leuk vinden om zelf iets te maken voor op tafel of juist aan iemand anders cadeau willen geven. Wij zorgen voor de koffie/thee en wat lekkers.

We gaan aan de slag op donderdag 10 april van 13.30 tot 15.00 uur in Wijkcentrum Angelslo, tijdelijke locatie Kop van Zuid Boermarkeweg 44.

Aanmelden voor 3 april en VOL = VOL.

De kosten bedragen € 15,- per persoon.

Graag zelf een snoeischaartje meenemen.

Pannenkoekenwandeling

Voor u organiseert Wijkcentrum Angelslo op woensdag 19 maart 2025 een wandeling met keuze uit 3 verschillende afstanden. Er kan gekozen worden uit een wandeling van 10 of 5 km of om alleen een ommetje te maken. Na de wandeling of het ommetje gaan alle deelnemers gezamenlijk heerlijke, eigengemaakte pannenkoeken eten.

De kosten van deze activiteit zijn € 5,- per persoon.

Opgeven kan via seniorensport@emmen.nl of bellen naar het wijkcentrum op nummer 0591 622578

De start is bij het Wijkcentrum Angelslo Kop van Zuid (tegenover het ziekenhuis) aan de Boermarkeweg 44.

Parkeren kan in de parkeergarage onder het gebouw.

Wat is er zoal te doen in Emmen

- do 09.01** 20.00 uur **Nieuwjaarsconcert – Noord Nederlands Orkest**
olv Eivind Gullberg Jensen mmv Mari Eriksmoen, sopraan
'Pakkende polka's, wervelende walsen, aansprekende aria's en symfonische klassiekers. Natuurlijk ontbreekt een goed glas bubbels evenmin'.
Atlas Theater – Grote Zaal. Toegang: € 35.00 (incl. pauzeconsumptie)
- za 18.01** 20.00 uur **Renaissance – Igone de Jongh/Marijn Rademaker**
Autobiografische dansvoorstelling, waarin Igone de Jongh op intieme wijze haar levensverhaal deelt in vijf unieke choreografieën. Ook Marijn Rademaker, die met haar als danspartner die glorie-dagen heeft gedeeld, beleeft zijn eigen 'renaissance'.
Atlas Theater – Grote Zaal. Toegang: € 39.50 (incl. pauzeconsumptie)
- zo 26.01** 15.00 uur **Spanish Night – Katona Twins**
Spaanse gitaarmuziek, meesterlijk vertolkt door de Katona Twins. Dit be kroonde gitaarduo staat bekend om hun virtuositeit, passie en unieke samenspel.
Grote Kerk – Toegang: € 24,50 / vrienden: € 22,00 / tot 18 jaar: € 7,50
- do 13.02** 20.00 uur **Cathedral, an evening with Arvo Pärt – Scapino Ballet Rotterdam**
Cathedral toont een wereld waarin het leven wordt beheerst door digitale technieken en waarin we elkaar steeds meer aan het verliezen zijn. Met de mystieke muziek van Arvo Pärt als harts slag gaan de dansers op zoek naar wat ons menselijk maakt en wat onze relatie is met de natuur.
Atlas Theater – Grote Zaal. Toegang: v.a. € 32.50 (incl. pauzeconsumptie)
- zo 16.02** 15.00 uur **Schaduw en licht - Ekaterina Zhurauliova, harp**
Op de pedaalharp en de Keltische harp betovert zij het publiek met donkere klanken en hoopvolle muziek. Muziek van o.a. Fauré. Zabel en Pierné.
Grote Kerk – Toegang: € 24,50 / vrienden: € 22,00 / tot 18 jaar: € 7,50
- do 20.02** 15.00 uur **Super Magic – Steven Kazàn en Jamie**
De winnaars van de Televizier-Ring Jeugd 2023 komen met dé familieshow van het jaar! Een betoverende ervaring voor de hele familie.
Atlas Theater – Grote Zaal. Toegang: v.a. € 17.50
- vr 07.03** 20.30 uur **Drenthe Plat – Drentse humor op z'n best**
Met knotsgekke conferences en aanstekelijke liedjes.
Atlas Theater – DvhN-zaal. Toegang v.a. € 22,75
- zo 09.03** 15.00 uur **Castello Consort, m.m.v. Menno van Delft, klavecimbel en Rik Kuppen, piano**
Frescobaldi X Ligeti: In 1953 voltooide Ligeti een van zijn meest geliefde werken: 'Musica Ricercata'. Het laatste deel van dit werk is een hommage aan Renaissance componist Girolamo Frescobaldi.
Grote Kerk – Toegang: € 24,50 / vrienden: € 22,00 / tot 18 jaar: € 7,50
- za 29.03** 20.00 uur **Nienke Plas – Medeplichtig (cabaret)**
"Nienke Plas durft eerlijk toe te geven dat ze zelf vaak genoeg schuldig is aan een collectieve f#ck up"
Atlas Theater, Grote Zaal. Toegang v.a. € 28,50 (incl. pauzeconsumptie)

WOORDZOEKER

L	A	V	A	N	R	A	C	S	L	O	O	P	H	A	M	E	R
P	L	E	Z	I	E	R	W	E	W	E	N	D	E	L	I	N	G
Y	W	L	E	E	N	S	E	J	K	U	T	S	S	A	A	P	E
S	L	O	T	S	T	E	E	T	U	I	N	A	A	N	L	E	G
C	Y	B	L	T	K	N	I	E	P	E	R	T	J	E	S	E	R
H	S	E	E	E	D	E	B	L	I	N	K	E	N	N	H	U	O
I	T	I	R	D	E	D	I	L	L	E	N	E	B	L	O	E	M
L	O	L	R	N	E	K	K	O	S	S	I	U	H	E	L	N	G
D	V	O	O	R	J	A	A	R	S	V	A	K	A	N	T	I	E
E	O	E	B	L	A	L	U	S	T	U	U	R	D	E	L	N	R
R	O	L	K	K	A	S	A	I	S	U	K	O	R	K	A	S	W
E	R	U	I	T	R	G	G	E	U	R	E	N	G	K	A	T	T
N	N	I	E	U	W	B	O	U	W	W	R	E	G	E	N	A	E
T	E	K	E	N	E	N	Y	E	Z	E	O	N	D	H	N	P	N
D	M	E	I	M	O	O	B	Y	E	R	D	G	T	R	E	N	S
N	E	N	E	S	N	E	E	U	W	K	L	O	K	J	E	S	O
O	N	I	E	U	W	J	A	A	R	S	W	E	N	S	N	U	E
R	S	C	H	A	A	T	S	E	N	W	J	D	A	A	S	R	P

- ALS
- BLOEM
- BORREL
- CARNAVAL
- DE BLINKEN
- DE DILLEN
- DREYBOOM
- EENS
- ERUIT
- ERWTENSOEP
- GEGROM
- GEUR
- GOED
- HEKKEN
- HOLTLAAN
- HUISSOKKEN
- INSTAP
- JAAR
- KNIEPERTJES
- KROKUS
- LOL
- LUIKEN
- LYST
- NIESTE
- NIEUWBOUW
- NIEUWJAARWENS
- OLIEBOL
- PAASSTUKJE
- PLEZIER
- REGEN
- ROLLETJE
- ROND
- SCHAATSEN
- SCHILDEREN
- SLAK
- SLOOPHAMER
- SLOTSTEE
- SNEEUWKLOKJES
- SNERT
- STUURDE
- TEKENEN
- TUINAANLEG
- VOORJAARSVAKANTIE
- VOORNEMENS
- VUURWERK
- WENDELING
- YOGA

Maak van de overgebleven letters een zin. Lever deze oplossing **voor 28 FEBRUARI** in bij Wijkcentrum Angelslo en maak kans op een mooie prijs

Naam:

Telefoonnummer

Uit de mond van kinderen...

Kinderen kunnen soms de prachtigste uitspraken doen. Ze doen dat vaak in alle ernst en dan moet je als volwassene oppassen dat je niet begint te lachen, want daarmee zou je de 'tere kinderzieltjes' misschien beschadigen. Maar soms is dat wel moeilijk.

In een restaurant dat vlak naast een camping lag, kwam op een middag een groepje heel jonge kinderen die moesten 'leren kamperen'. Daarbij hoorde ook het 'leren' in een restaurant eten, met alles wat daarbij komt kijken: kiezen uit het menu (dat natuurlijk door één van de begeleiders werd voorgelezen), bestellen, netjes eten, je servet gebruiken om je mond af te vegen (en niet om je buurman mee om de oren te slaan!) en ... afrekenen! Toen alles keurig was verlopen tot en met het opeten toe (natuurlijk pannenkoek of patat en een ijsje toe) vroeg één van de begeleiders: "En wat doen we als we klaar zijn met eten?"

Er viel even een stilte waarin druk werd nagedacht. Toen had een klein jongetje de oplossing: "HELPEN AFWASSEN!"



Schrijvend door de wijk

Wat is leuker dan bewoners zelf aan het woord te laten? Hou je van schrijven en wil je jouw gedicht, kort verhaal of ander schrijfsel teruglezen in de wijkkrant, mail dan naar onze redactie!

ELISE ALKEMA, REDACTIE

In deze editie plaatsen we een gedicht van Christa Cats-Thole. Zij woonde de eerste vijf jaar van haar huwelijk met haar man Bert in Angelslo, waar hun oudste dochter is geboren. Tot eind 2016 was zij werkzaam als directeur/manager Zorg bij Icare. Tijdens haar jaren als directeur schreef ze met plezier gedichten voor bijzondere gelegenheden. Zoals bij het afscheid van een collega, bij het kerstpakket of als een collega een diploma behaalde.

In 2015 werd bij haar de diagnose Parkinson gesteld. Hierover zegt ze zelf: 'Ik heb Parkinson, maar ik ben geen Parkinson'. Ze zat niet bij de pakken neer en bleef zich inzetten in de maatschappij. Zo is zij, als ervaringsdeskundige, lid geworden bij het Parkinson Café Emmen wat begon in de Marke in Angelslo. Inmiddels heeft het Café net haar tienjarige jubileum achter de rug. Ook hier werd door haar volop gedicht. Zo schreef zij twee gedichtenboekjes voor de jubileum-bezoekers in 2022 en 2024.

Naast haar werk voor het Parkinson Café geeft ze regelmatig gastlessen en bijscholing aan verzorgenden en verpleegkundigen van het Drenthe College, Icare en de Tangenborgh. Alles om meer bekendheid te geven aan Parkinson.

Het gedicht "Mijn oma heeft een bibberhand" heeft ze samen met haar kleindochters geschreven die destijds 5 en 6 jaar oud waren. Zonder schaamte stelden zij allerlei vragen over haar ziekte en wilden zij weten wat er met hun oma aan de hand was.





Mijn oma heeft een bibberhand

Mijn oma heeft een bibberhand
die gaat steeds maar heen en weer
pas als de nacht is aangeland
dan bibbert hij niet meer

Mijn oma heeft een kin die trilt
dat lijkt een beetje raar
maar als ze zingt of lacht of gilt
dan trilt hij niet, echt waar

Mijn oma praat soms heel erg zacht
en kan staren, dat is niet eng
ze leest ons voor en zingt en lacht
en is voor ons nooit streng

Mijn oma loopt wat moeilijk met haar ene been
maar wandelt elke dag
ze gaat overal nog heen
en doet alles wat kan en mag



Mijn oma neemt elke dag haar pillen
dat is beter voor haar lijf
en oefent schouders, rug en billen
want dan is ze niet zo stijf

Mijn oma is wat sneller moe
vooral van zwaarder werk
maar redt zich redelijk tot nu toe
want opa is heel sterk



Mijn oma die heeft Parkinson
daar kan ze niets aan doen
ik zou willen dat ik haar beter maken kon
dat lukt zelfs niet met een miljoen
maar wel een beetje met een hele dikke zoen



Gedicht van Christa Cats-Thole voor haar kleinkinderen.
Door dit gedicht begrijpen zij beter wat Parkinson met hun
oma doet.
De titel is een uitspraak van haar kleindochters.

Handig om te weten:

Gezondheidscentrum Angelslo, Statenweg 2

- BENU Apotheek Angelslo (0591 - 626 560) - www.benu.nl/apotheek/angelslo
- Fysio Emmen (0591 - 627 100) - fysio-emmen.nl/
- Huisartsenpraktijk Ben-Zvi (0591 - 622 327) - huisartsenangelslo.uwartsonline.nl
- Huisartsenpraktijk Parisius (0591 - 622 321) - huisartsenangelslo.uwartsonline.nl
- Huisartsenpraktijk Struijk (0591 - 622 231) - huisartspraktijkstruijk.praktijkinfo.nl
- Huisartsenspoedpost (088 - 050 4030)
- Podothérapie Hulleman (085 - 0765330) - www.podothérapiehulleman.nl

Netwerk voor levensvragen

- Timothy Alkema, bereikbaar op 06 49219173 of t.alkema@nvl.nu

Wijkagenten (Bij spoedgevallen: bel 112) (0900 - 8844)

- Kim Steenwijk - kim.steenwijk@politie.nl
- Dirk-Jan Nauta - dirk-jan.nauta@politie.nl

Elke woensdagochtend inlooppreekuur van 10.00 uur tot 12.00 uur in OBS Angelslo

Wijk-BOA / Jeugd-BOA

- Leon Nanninga, (0591 - 140 591) of gemeente@emmen.nl

De Wijk-BOA is ook elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 aanwezig bij het inlooppreekuur in het Wijkcentrum

Wijkconciërge

- Bastiaan Vogel, (06 - 52 49 01 04)

Heb je gezien dat er iets kapot, vies of onveilig is in uw buurt? Heb je ergens overlast van?

Meld het bij de wijkconciërge, zodat er iets aan gedaan kan worden.

Buurt sportcoaches

- bscemmenoost@emmen.nl
- Mennart Pel

Welzijnsgroep Sedna-Oost (0591 - 629 300)

emmenoost@sednaemmen.nl

Inlooppreekuur op maandag van 09.00 uur tot 11.00 uur in het Wijkcentrum

Stichting Wijkcentrum Angelslo

Boermarkeweg 44 7824 AA Emmen (Kop van Zuid) t. 0591 - 622 578

Egbert Veenker, beheerder
06 - 21438866

info@wijkcentrumangelslo.nl
www.wijkcentrumangelslo.nl

Bestuur Wijkcentrum/ Wijkvereniging/EOP

Jan de Boer, voorzitter
jan.deboer@wijkcentrumangelslo.nl

Tonnis Bos, secretaris
tonnis.bos@wijkcentrumangelslo.nl

Yvo Fickweiler, penningmeester
yvo.fickweiler@wijkcentrumangelslo.nl

Daniël Knol, eop
daniel.knol@wijkcentrumangelslo.nl

Jolanda Hoge, algemeen adjunct
jolanda.hoge@wijkcentrumangelslo.nl

Colofon

Redactie Wijkkrant
Elise Alkema, Tonnis Bos, Peter Bron, Hans Simonis, Harmen Soppe en Matt Westerlaken

Heb jij ook kopij?

Mail deze dan naar
tonnis.bos@wijkcentrumangelslo.nl
of lever het in bij de receptie van het Wijkcentrum